

TROIA BARIŞ BİLDİRGESİ

Uluslararası 43. Troia Festivali'nin Değerli Katılımcıları

Değerli Konuklar

Barış Bildirgemizin medya aracılığı ile ulaşacağı ya da doğrudan ulaştırılacağı yurttaşlarımız, başka ülkelerden barışseverler, sivil toplum örgütleri, parlamentolar, siyasal parti ve ülke yöneticileri,

Buradan; insanlık tarihi kadar eski, uygarlıklar beşiği Troia'dan, ölümsüz Homeros'un İliada'sıyla efsaneleşmiş bu eşsiz coğrafyadan, sizlere, bütün insanlığa barış bildirgemizle seslenmek istiyoruz.

Dünyamız ve özellikle de hemen yanıbaşımızdaki Ortadoğu, bir kez daha kanlar içinde. Bombalanmış binaların yıkıntılarından emzikli çocuk cesetleri çıkarılıyor.

Emperyalizm Ortadoğu'da sınırları yeniden çizmek hedefinde azımsanamayacak bir yol aldı.

Bunu, bütün dünyada sınırların yeniden çizilmesi hedefinin izleyeceğinden kuşku duyulmamalıdır.

Gerçek adıyla söylenecek olursa yeni bir dünya savaşıdır bu.

Dünyamız üçüncü bir küresel paylaşım savaşının eşğinde, uçurumun tam kenarında bulunuyor.

Ülkemiz Türkiye, bu cehennem ateşinin tam ortasında bir yerde bulunmaktadır.

Yaklaşık üç bin yıl önce başka topraklardan gelen bir halk Troia'yı yerle bir etmişti.

Hedef yine, bir egemenlik savaşı, Çanakkale Boğazında ve çevresinde denetimi el geçirmekti.

Üç bin yıl sonra, geçen yüzyıl başlarında, aynı topraklarda, bir başka kanlı savaş yaşandı.

Tarihe Çanakkale Savaşları olarak geçen bu "İkinci Troia Savaşı"nda, ilkinden farklı olarak, saldırganlar amaçlarına ulaşamamış olsalar da, her iki taraftan yaklaşık beş yüz bin kişi can verdi.

Bu savaşta efsaneleşen komutan ise, yüce Homeros'un bir kahramanı değil, daha son Atatürk adıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracak olan Mustafa Kemal'dir.

O, sadece savaşta ki yiğitliği ve sonrasında devlet kuruculuğundaki başarılarıyla değil, bu başarılarıyla aynı değerde olarak, "Yurtta Barış, Dünyada Barış" çağrısıyla da belleklerde yer etmiştir.

Çanakkale Savaşlarının kahramanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan komutan ve devlet adamı, binlerce kilometre uzaklardan gelip Çanakkale'de can veren başka ülkelerden askerlerin annelerine, "Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır" diye seslenerek, böylesi bir yüce gönüllülüğün tarihte belki de ilk ve tek örneğini vermiştir.

Ne yazık ki günümüzün dünyası bu yüce gönüllülük örneğinin çok gerisinde bir yerde, bebek katilliliğinin, sivil halka yönelik kitlesel katliamların, kanlı, insanlık dışı, utanç verici çukurundadır.

Bir cehennem sona ermemişken, emperyalizm Ortadoğu'da bir başka cehennemin kapılarını açtı.

Yeni saldırganlıkların sırada olduğu söylenmekte.

Sivil halka, çoluk çocuk gözetilmeksizin roketlerle, kimyasal silahlarla saldırılıyor.

Bir kez daha kundaktaki bebekler öldürülüyor, analar göz yaşları döküyor.

TV ekranlarına yansıyan görüntüler, yüreklerden yükselen, bastırılmaz öfke çığlıklarına dönüşüyor.

Bugün yaşanmakta olan dehşeti Homeros bile tasavvur edemezdi.

43. Troia Festivalinin değerli katılımcıları, değerli konuklar,

Öyleyse buradan, çok kan dökülmüş, çok ölüme tanık olmuş ve nice uygarlıkların beşiği bu bilge topraklardan, Homeros'un sözleriyle "Toprağı bereketli Troia"dan, bugün yine kanlar içindeki bir dünyaya, sizlerle tek ses tek nefes olarak, Troia barış bildirgesiyle seslenmeyi görev sayıyoruz.

Tüm ülkeleri, tüm barışçı insanlığı, yarın bütün dünyaya sıçrayacak olan Ortadoğu yangınına karşı, barış, sağduyu, akıl ve sevgide birleşmeye çağırıyoruz.

Sivil halka yöneltilen kitlesel katliamlara derhal son verilmesini istiyor; katledilen çocukların, bebeklerin, masum sivil halkın cellatlarını lanetliyoruz.

Ve şu soruya bir yanıt bekliyoruz:

Hangisi daha değerli?

Para mı, petrol mü, Troia kralı Priamos'un efsanelere konu olmuş hazineleri mi, yoksa savaş kurbanı bir bebeğin gözünden damlayan bir tek gözyaşı damlası mı?

Bizler, Troia Barış Bildirgesinde buluşan barışseverler, o tek gözyaşı damlasının binlerce kral hazinesinden binlerce kat daha değerli olduğuna inanmaktayız.

Gönüllerimizde böyle bir dünyanın özlemine taşıyoruz.

İnsanlığa yaraşacak olanın ancak böyle bir akıl, sevgi ve barış dünyası olacağını biliyoruz.

Ve bütün ülkelerde bütün yöneticilere; bütün parlamentolara; ulusal ve uluslar üstü bütün kuruluşlara; evdeki, sokaktaki, okuldaki, fabrikadaki, tarladaki, bürodaki, her yerdeki insana, herkese, Troia Barış Bildirgesiyle sesleniyor, haykırıyoruz:

Ortadoğu'da cehennem sona ersin...

Emperyalizmin ve yardakçıların ve her türden şiddet yanlılarının savaş kışkırtıcılığına son verilsin...

Anneler ağlamasın, bebekler ölmesin...

Savaş çığlıklarının yerini barış şarkıları alsın...

Dünyamız bir kardeş sofrasına, bir çocuk bahçesine dönüşsün...

Barış çağrımız tüm dünyada duyulsun...

Troia adı barışı simgelesin...

Keder değil, acı değil, ölüm değil

"Sevinç, mutluluk

Bol olsun...

Yürekten yüreğe

Ülkeden ülkeye

Açık yol olsun..."

Ataol Behramoğlu
10 Ağustos 2006